



Wat is de gemeente?

De gemeente is een broederschap

We leven in een tijd die steeds meer door verwarring wordt gekenmerkt. Verschillende inzichten, uitgangspunten, ideeën, culturen drijven mensen meer en meer uiteen. Met krampachtigheid proberen wereldleiders ons een beeld van de **Europeaan** of zelfs de **Wereldburger** voor te houden, maar de werkelijkheid is dat onze wereld meer en meer verdeeld raakt. Wel denk ik dat de eindtijd een dictatuur zal brengen, met een opgelegde eenheid waarin voor andersdenkenden en gelovigen geen plek meer zijn zal, de dictatuur van de antichrist. De wereld is gecompliceerd geworden.

In de Bijbel leren we dat er onderscheid is tussen mensen, daarin worden de grenzen door God getrokken. We zouden kunnen insteken bij de verdeling die ontstond na de zondvloed, waar we de drie zonen van Noach met daaruit komende volken onderscheiden: Sem, Cham en Jafet.

We zouden de verdeling die we in de volkenlijst in Genesis 10 vinden kunnen kiezen, 'nakomelingen van Noach's zonen' staat er in de HSV.

We nemen echter een ander uitgangspunt, daarin spreken we Paulus na.

In 1 Korinthe 10:32 staat:

*“geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken,
en ook niet aan de gemeente Gods”*

We kunnen de Bijbel in deze drie groepen verdelen:

1. Genesis 1:1 – 11:9 gaat over het hele menselijke geslacht.
2. Genesis 11:10 – en verder het hele O.T. gaat over Israël.
3. In de vier evangeliën overheerst Israël ook nog, maar Mattheüs 16:18 geeft aan dat er een verandering komen gaat
“op deze Petra zal Ik mijn gemeente bouwen”.

We zien vanaf Handelingen tot Openbaring deze gemeente op de voorgrond, vanaf Openbaring 4:2 -19:21 gaat het weer om Israël en de volken.



Deze groepen worden ook in specifieke zin apart genoemd in de Bijbel:

De Joden: Romeinen 9:4,5 en Johannes 4:22

De Heidenen: Efeze 2:11,12 en 4:17,18

De gemeente: Efeze 1:22,23 en 5:24-33

Wij leven nu dus in het tijdperk, ook wel de bedeling genoemd, van de gemeente of kerk.

De kerk, wat is dat?

We gaan eerst wat inzoomen op het woord kerk. Waarover spreken we als we het hebben over de kerk of ook de gemeente?

Gebouwen waarin de gemeente samenkomt worden kerken genoemd. Dit is niet een Bijbels spraakgebruik en daarom moeten we dus aangeven wat we bedoelen en wat de Bijbelse termen betekenen.

Naast kerken/kerkgebouwen horen we ook van **geloofsrichtingen** waartoe mensen behoren en die eveneens met de term kerk worden aangeduid. We kenden de Nederlands Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, de Apostolische kerk e.a. In het buitenland hoor je van de Engelse kerk, de kerk van Schotland, de Roomse kerk etc.

Allemaal verwarrend daarom gaan we naar de Bijbel om te lezen wat daar geschreven staat over dit onderwerp.

Ecclesia

In de Bijbel komen we het woord **ecclesia** tegen dat vertaald wordt door kerk of gemeente. Het is een uit twee woorden samengesteld woord, in het Nederlands:

“Uit het geheel” en “roepen”

Dan krijg je de betekenis: “zij die eruit geroepen zijn”.

De Roomse traditie vertaalde dit door ‘kerk’, Luther gaf de voorkeur aan ‘gemeente’ en weer anderen door ‘vergadering’.

De kerk is dus niet een gebouw, niet een geloofsrichting, maar wordt gevormd door mensen die ergens uit zijn geroepen of tot iets geroepen zijn in onderscheid van hen die niet geroepen zijn, of op de roep niet hebben gereageerd.

Het gaat bij het woord kerk, gemeente of vergadering om mensen die de roep van Gods genade hebben gehoord en Jezus Christus als Heer en Heiland hebben aangenomen, Hem volgen.

Er komen dan drie onderscheidingen naar voren, de kerk/gemeente bestaat uit:

- ❖ Het lichaam van verlost en die op aarde leven tot de Heer Zijn ecclesia, Zijn gemeente, thuishaalt, **de universele gemeente.**
- ❖ De verlost en die plaatselijk samen komen, **de locale gemeente.**
- ❖ Een groep van plaatselijke gelijkgestemde gemeenten, **een kerkverband**

Dit onderscheid geeft veel stof tot nadenken, maar wil ik hier laten voor wat ze is.

We kunnen in de Bijbel echter nog andere aspecten ontdekken en daar zullen we ons de komende tijd mee bezig houden. Vanuit Gods woord leren we hoe we de gemeente mogen zien en hoe ze in Gods oog mag functioneren.

De Bijbel geeft ons de volgende beelden voor de gemeente:

- A. De gemeente als een broederschap
- B. De gemeente als lichaam van Christus
- C. De gemeente als een gebouw
- D. De gemeente als een bruid

We steken in op de eerste omschrijving, de gemeente als een broederschap.

In 1 Petrus 2:17 lezen we:

“Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning”



Ik lees de HSV, daar staat een voetnoot bij 'broeders' en die voetnoot leert ons dat er letterlijk staat: 'broederschap' - αδελφοτης uitspraak adelfotes; dit is een meervoudsvorm van

αδελφός, uitspraak adelfos, (broeder);

en we kennen het vrouwelijk equivalent

αδελφη, uitspraak adelfè(zuster);

Het Griekse woord δελφους, uitspraak delfus, betekent baarmoeder uit dezelfde baarmoeder, dus broer of zus.

Verwant aan: φιλαδελφος, uitspraak filadefos (broeder liefhebbend);
Φιλαδελφεια, uitspraak filadelfeia (Filadelfia);
Φιλαδελφια, uitspraak filadefia (broederliefde);
Ψευδαδελφος, uitspraak pseudadelfos (false broeder);

Ik mag de conclusie trekken dat de apostel Paulus regelmatig het woord 'broeders' gebruikt en daarmee heel de broederschap, maar feitelijk de hele gemeente aanspreekt, de broeders en de zusters.

Paulus had geen lichamelijke relatie, het waren niet in fysieke zin broers of zussen. Het waren mensen uit de Joden en de heidenen, uit alle volken. Ook geen neven of nichten, maar waarom noemt Paulus hen dan broeders?

Door geboorte ben je als broer en zus aan elkaar verbonden.

We zijn als mensen allemaal aan elkaar verbonden, we kunnen terug naar Noach of zo u wilt gaan we naar Adam en Eva, daar werd het menselijk geslacht geschapen.

Vandaag horen we nog weleens de uitdrukking dat alle mensen kinderen van één Vader, van God zijn. Ook wordt gesteld **dat God de Vader van alle mensen is**, dat is niet waar.

Natuurlijk, God is de **Schepper** van alle mensen en als zodanig zijn we aan elkaar verbonden, maar daarmee vormen we nog niet de broederschap die de Bijbel bedoelt.

Wat de mensheid betreft zijn we niet uit Hem geboren, maar door Hem geschapen.

De enige manier om deel te krijgen aan de in de Bijbel bedoelde broederschap of kindschap Gods is door geboorte. We moeten in die relatie of gemeenschap geboren worden.



Het woord 'broeders' zoals dat in het Grieks en in het N.T. wordt gebruikt is afgeleid van een woord waarin iets van 'moederschoot' doorklinkt. Een broederschap is dus gevormd in en door dezelfde moederschoot. Het gaat dus om geboorte, maar niet zomaar een geboorte.

De broederschap is een gemeenschap van mensen die 'uit de Geest zijn geboren'.

De Here Jezus zegt in Johannes 3:7 tegen Nicodemus:

"Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden"

En Petrus zegt in 1 Petrus 1:23:

"u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God"

Zoals zij die uit dezelfde moederschoot zijn geboren broers en zussen zijn, zo zijn ook allen die door de Geest zijn geboren broers en zussen.

Vaak wordt de voorkeur gegeven aan de termen broeders en zusters, in onderscheid tot de lichamelijke verwantschap, waar we van broers en zussen spreken.

Francis Schaeffer schrijft: *"Er bestaat niet zoiets als een Christelijke gemeenschap tenzij die samengesteld wordt uit enkelingen die al christen zijn en dit door het werk van Christus zijn geworden. Er is alleen een christelijke gemeenschap op basis van een persoonlijke verbinding met de persoonlijke God door Christus"* (The church at the end of the 20th century).

Paulus schrijft het zo:

"want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus" (Galaten 3:26).

Wie niet gelooft is dus ook niet een kind van God.

In 2 Petrus 1:4 staat het nog weer anders:

*"daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor **deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur**"*

Vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn en Jezus als Heer belijden hebben we deel aan deze nieuwe natuur en hebben deel aan Hem in die nieuwe broederschap, waarvan Hij onze Here Jezus

"de Eerstgeborene is onder vele broederen" (Romeinen 8:29).

De Hebreëen schrijver zegt het zo in Hebreëen 2:11:

“zowel Hij die heiligt als zij die geheiligt worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen”.

Onze Vader

Door dit alles hebben we één en dezelfde Vader en zijn we broeders. In Efeze 1:5 staat het:

*“Hij heeft ons voorbestemd om als **Zijn kinderen** aangenomen te worden, door Jezus Christus in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil”.*

Wij kennen de uitdrukking ‘als een stiefkind behandeld worden’. Dat slaat op iemand die niet meedeelt in de zegen van het kindschap. Iemand die wat achteruit is gezet en niet als volwaardig meetelt. Zoiets kent de Bijbel niet. We mogen allemaal met dezelfde vrijmoedigheid vanuit ons hart God aanroepen als “Abba, Vader!” (Galaten 4:6). Dit woord Abba heeft feitelijk de intieme betekenis van papa.

We hebben toe nu toe gezien dat de gemeente, zij die uit de wereld geroepen zijn en gehoor gegeven hebben aan de roepstem van de Here Jezus, een nieuwe gemeenschap is. Binnen die gemeenschap zijn we door wedergeboorte allemaal broeders en zusters van elkaar. We mogen God onze Vader noemen.

Dan is er nog iets dat de moeite waard is:

Onze erfenis

Kinderen erven, dat weten we, dan Paulus schrijft klip en klaar in Romeinen 8:17

“En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus;”

Wat betekent dit? Mede-erfgenaam van Christus?

Weten we iets van de erfenis die voor de Here Jezus is? Dat weten we!

De Here Jezus komt uit het nageslacht van Abraham. Het voert te ver om al Gods beloften te bespreken die Hij aan Abraham persoonlijk deed, maar we pakken een bijzondere lijn op. Eén van de zonen van Abraham was Juda en uit het geslacht van Juda kwam David. Het is aan David dat de Here God weer heel bijzondere beloften deed. Het koningschap zou voor de grote zoon van David zijn. Jezus is erfgenaam van die belofte (Lukas 1:32-33).

Aan Hem zal de troon van David worden geschonken en wat staat er in Openbaring 20:6 over de gelovigen geschreven, dus over ons, Zijn broers en zussen, die mede-erfgenaam zijn?

“zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang”

Alle overheden, alle machten, alle krachten alles zal onder Zijn voeten gelegd worden, zie Filippenzen 2:9-11; Efeze 1:20-23 en Colossenzen 1:19-20.

Een geweldige erfenis, Petrus schrijft er ook over en leert ons in 1 Petrus 1:4 dat die erfenis:

“onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkelijk is en voor ons in de hemelen is weggelegd”.

Adel verplicht

Het kan niet anders dat zo'n vooruit geschoven positie ook verantwoording met zich meebrengt. Deze verantwoording heeft grenzen die opmerkelijk zijn. We vormen een gemeente van mensen die de roepstem van de Here Jezus hebben verstaan. We zijn een 'uit deze wereld geroepen' gemeenschap. Let op wat ik zeg: Er uit geroepen. We horen niet meer bij deze wereld, we zijn vreemdelingen, we horen thuis in een andere wereld. De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 1:3:

“opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus”

Het gaat daar om een horizontale en een verticale gemeenschap. De onderlinge band die we samen hebben en die we samen mogen hebben met de Here God.

Er wordt vaak gesproken over Christelijke naastenliefde. Die is er, maar wel binnen de groep, binnen het lichaam van Christus. De *verkondiging* van het evangelie is er naar alle mensen, de *zorg* is naar degene die bij ons horen. Zo werkt dat ook in onze samenleving. Dreigt er gevaar dan richten we onze zorg allereerst op de onzen. Pas in tweede instantie, nadat de onzen veilig zijn, richten we ons oog op anderen, om hen te helpen.

Je hoort ook in deze wereld dat we naastenliefde bedrijven om anderen voor onze boodschap te winnen. Het is zeker ook zo dat mensen aankloppen bij de kerken, niet



vanwege de boodschap vanwege materieel gewin. Het lijkt me beide onzuiver. In ieder geval zien we noch Paulus noch één van de andere apostelen met chocolademelk of sinaasappels op weg om hun boodschap ingang te doen vinden. De zorg en liefde is allereerst en allermeeft gericht op de broederschap!

Paulus schrijft in Timotheüs 5:8:

“Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige”.

Johannes schrijft het nog weer anders in 1 Johannes 3:14:

“Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood”.

Wie zijn deze broeders? Zijn dat de mensen in de straat, de winkels, de collega's op het werk? Zou kunnen, maar dan wel op de voorwaarde die we in deze studie hebben geleerd, namelijk dat zij in Jezus Christus geloven. Alleen door wedergeboorte worden we broeders en zusters. Die onderlinge liefde is vanzelfsprekend en een waarmerk voor de broederschap. Dat was het getuigenis van de eerste gemeente, in Handelingen 5:13 lezen we het getuigenis:

“het volk had grote achting voor hen”.